



Greta Magdalena och Johan Erik  
Elfving







Föredraget om den Elfwingska släkten hölls av Yngve Elfwing, som yttrande i huvudsak följande:

"Anledningen till att Ellen och jag började intressera oss för en släktutredning var närmast den, att den släkt-tavla, som fanns utställd vid hembygdsgården i Arnäs år 1948, inte upptog den gren av Elfwingsläkten, som jag tillhör.

Det har varit ett intressant arbete att samla ihop erforderliga uppgifter. Vissa av dem har erhållits från Landsarkivet i Härnösand och en del upplysningar har lämnats muntligt eller genom korrespondens från anhöriga. Arbetet i Landsarkivet har försvarats därav att eldsvådor under tidernas lopp förstört vissa urkunder. Genom ett förtjänstfullt arbete i Härnösand har dock erhållits material att sammanställa och jag vill här särskilt tacka Ellen för gedigen medverkan. För övrigt tackar jag alla som bidragit med upplysningar av skilda slag.

Vad som först intresserade var om det fanns något släktband mellan min släktgren och de Elfvingar, som fanns upptagna å nyssnämnda släkttavla i Arnäs. Som jag strax skall visa finns sådant släktband. Det som sedermera kom att upptaga intresset var frågan hur våra förfäder hade det, vilka livsvillkor o.s.v. de levde under. Vi har kunnat följa den släkt, som vi som är samlade här tillhör, från far till son - alltså rakt nedstigande led - från senare hälften av 1600-talet till våra dagar. Se kartan speciellt gjord för detta tillfälle.

Vår äldste släkting på denna tavla, som schematiskt vill visa släktgemenskapen generation till generation, är Isach Jonsson (1) från Fjällbodum i Arnäs. Om honom vet vi att han hade en son Isach Isachsson (2), som döptes den 11 september 1704. Denne gifte sig 1729 i Arnäs med Karin Erichsdotter, som var dotter till Erich Ehrsson och hans hustru i Bögdöm. Isach Isachsson dog 1759 'af andtappa o bröstevärck' som det står antecknat i kyrkoboken. Hans hustru dog 1772, 64½ år gammal. De hade 12 barn: Kiersten, Erich, Karin, Erich, Isach, Jonas, Kierstin, Päder, Johannes, Anna, Anders och Maria. Två av barnen syns ha dött i späda ålder - upprepning av samma dopnamn. Under denna tid torde en omläggning i kyrkobokföringen ha genomförts. Före 1740 är nämligen födelsedatum ej utsatt utan blott dopdatum. Efter 1740 födelsedatum.

Jag nämnde nyss bland den stora barnskaran sonen Päder, och vi skall följa nästa generationslänk genom denne Päder. Han föddes i april 1744 i Jetterstabodum, Arnäs. Han gifte sig i Själevad med Christina Pehrsson från Björna, Själevad (Björna tillhörde Själevad på den tiden). Hon fick i morgongåva 30 lo silf-r. Hon var dotter till Per Eliasson, en landbonde både i Svedje nr 3 och Björna nr 2 i Själevad. Hon dog som det står 'af ålderdom 67 år'. Maken - alltså Päder Isachsson - blev nämndeman och han dog i Älvsöden 1806. De hade i sitt äktenskap 6 flickor och 1 pojke. Vi har här följt



även en av flickornas släktgren ett par generationer, emedan hon - Maria - gifte sig år 1790 med Jon Jonsson, Böhlen i Arnäs och blev en av anmöderna till den Hanna Johanssons släkt, som finns med på släkttavlan från Arnäs, ty hennes barn liksom hennes broders - Pehr - barn kallade sig Elfving. Hennes 8 barn är nämligen de 8 huvudgrenarna på Hanna Johanssons släkttavla. Så vår tavla kan påbyggas med deras släkttavla.

Men vi skall följa Pehr Pehrssons (4) linje. Han var son till nyssnämnde Fäder (Pehr) Isacsson och föddes 1782 i Jetterstabodum, Arnäs. Han gifte sig 1802 i Arnäs med Christina Nilsson, Älvsöden, Arnäs. Han var först bonde i Älvsöden nr 3 och där föddes de tre äldsta barnen och sedan flyttade de till Västergidsjö (1809-1819) för att till sist hamna på Gideåbruk 1820, där han bodde till sin död 1843. Hans hustru Christina Nilssons släkt har vi kunnat följa både på fädernet och mödernet ned till 1600-talet.

Nyssnämnde Pehr Pehrsson (4) hade följande barn, nämligen Pehr (5), Anna-Christina, Maja Cajsa, Greta Magdalena, Sara Brita, tvillingarna Lisa Lovisa och Marta Ulrica (förresten antagligen släktens enda tvillingar) samt Nils.

Sonen Pehr (5) Pehrsson-Elfving föddes 23 oktober 1802 i Älvsöden, Arnäs. Han var dräng i Bölen 1819-1823 och i MÅ år 1825. År 1826 gifte han sig med Maja Stina Hellström, dotter till handelsbetjänten Jöns Hellström och hans hustru gästgivaredottern Greta Tjärnström, Arnäs. De bosatte sig i Skortse åren 1826-1831, i Täfte 1832, i Eldsmark 1833-1845. I husförhållsboken 1832 anträffas han som Per Person-Elfving och när hans dotter Charlotta Lovisa inskrevs i kyrkoboken - hon föddes 2 maj 1840 - kallas fadern Per Elfving. De hade nio barn: Stina Greta, Per Olof, Maria Karolina, Sara Brita, (6) Johan Erik, Lars Isak, Charlotta Lovisa, Nils-Otto (som tog namnet Edlund) och Anders Herman.

Johan Erik Elfving (6) föddes 22 september 1837 och döptes två dagar senare i Eldsmark. Efter giftermål 1860 med Greta Magdalena Dahlberg från Eldsmark flyttade de till Lidbäck - denna plats - och bodde här praktiskt taget hela sitt liv. Han dog 1916. Hans hustru dog året innan. Här i Lidbäck föddes deras 8 barn och det är deras ättlingar som i dag samlats till detta släktmöte. Av barnen lever endast en, nämligen Matilda Gidlöf, som är närvarande i dag. Äldst var dottern Maria Katarina, född 1861, som gifte sig 1882 med Johan A. Vestman. De var bosatta i Norrgidsjö, Gideå, och bedrev lantbruk. De hade två barn, dels Johan Bernhard född 1885, död 1945, dels Betty född 18 1, död 1914. Bernhard Vestman gifte sig 1910 med Maria Rönngren och de övertog föräldrarnas jordbruksfastighet. Deras barn är Betty Eleonora, gift med Alf Häggqvist, bosatta i Örnsköldsvik, Stig Sixten och Edith Linnea samt fostersonen Ola. Maria och Johan Vestmans andra barn, dottern Betty, gifte sig 1913 med Alexis Rönngren. Deras barn är dottern Lilly Margareta.



Johan Erik Elfswings andra barn var Erik Wiktor, född 1864, död 1948. Han vigdes 1890 med Brita Matilda Vikström. Norrgidsjö var deras hemort och i äktenskapet fick de följande barn. Äldst är Erik Hjalmar, gift med Barbro Mårtensson, bosatta i Stavre i Jämtland, deras dotter Birgitta är gift med Owe Alström och de har en dotter Katrin. John är Wiktor Elfswings och hans hustrus andra barn, bosatt i Föllinge i Jämtland och gift med Henny Olsson, de har 2 barn: Margareta och Erik. Tredje barnet var Henrik, som avled 1918, fjärde en flicka Olga, gift med Per Hansson, Ede, Brunflo i Jämtland med dottern Dagny. Därnäst Henning, gift med Ingeborg Nilsson och bosatta i Hötjärn, Gideå. Jag bringar honom min särskilda hyllning för förberedelserna till detta släktmöte. De har barnen Bengt, Nils-Gunnar och Elisabet. Sedan kommer Hulda, gift med Anders Lindgren, bosatta i Vindeln, Västerbotten, två barn: Erik och Margareta. Gustaf kommer näst, han är gift med Elsa Viklund, bosatta i Alfredshem, dottern heter Elisabet, bosatt i Stockholm. Karl är gift med Frida Vestin, bosatta i Åsele, dottern Barbro. Ester är gift med Karl Jonsson, bosatta i Alfredshem, de har sönerna Rune och Bertil. Och så har vi Wiktors och Tildas yngste, sonen Yngve, gift med Elin Olsson, bosatta i Karlstad med sönerna Lennart, Ingemar och Wicke.

Johan Erik Elfswings och h.h. tredje barn var Klara Margareta, född 1866, död 1918. Hon gifte sig med Johan Gustav Jonsson, bosatta i Trehörningen, Umeå landsförsamling. De hade fyra barn: Alma, Selma, Nanny och Konrad. Alma är bosatt i Umeå, sonen Sigvard Johansson har två barn, Staffan och Elisabet. Alma har dessutom två fosterbarn: Sirkka Eva Lampela och Rolf Henrik Rosing. Andra barnet till Klara var alltså Selma, gift med Erik Albert Sandberg. De har tre barn: Arne gift med Eva Ingrid Kristina - och de i sin tur har barnen Birgitta och Ingrid Margareta - vidare Elsa gift med Hansson: barnen Rolf Ivar, Nils Erik Torsten och Anna-Lena Maria, samt Astrid, gift Larsson (fosterdottern Anna Margareta).

*med  
Ingegerd*

Almas och Selmas yngre syster är Nanny, gift med Nils August Jonsson. De har 6 barn: Gotthard gift med Elsie Charlotta: sonen Tommy, Anna, Sigurd, gift med Eivor Ingrid Augusta, Allan, Sem och Sune.

Slutligen har vi Klaras fjärde barn, sonen Konrad, gift med Ester Johanna. De innehar Konrads fädernegård i Tavelsjö, Trehörningen, Umeå landsförsamling. De har 2 söner: Sten Ragvald och Kurt (gift med Sigrid Linnea, sonen Curt Roger Olaus).

Så har vi Matildas släktgren. Hon är född 1869, var gift med Per Anton Gidlöf och bosatt i Lugnvik, Örnsköldsvik. Hon är fortfarande frisk och pigg. (Matilda blev under släktmötet föremål för deltagarnas särskilda hyllning). Barnen är 1. Emeli Gidlöf, tidigare bosatt i Bräcke i Jämtland, numera hos sin moder i Lugnvik. 2. Henny, död 1915. 3. Linnea, gift Andersson, bosatt i Amerika, men deras barn i Sverige, nämligen



a. Hans Teodor (gift med Margit Domej och de har en flicka Rita Mari Elisabet) och b. Ulla Margareta. 4. Fingal gift med Margit Tyra Linnea Höglund, bosatta i Lugnvik, Örnsköldsvik. Deras barn är a. Åke (gift med Else Maria Wollf, barn: Ole Torbjörn), b. Kerstin Linnea (gift med Karl Orvar Nilsson, barn: Hans Krister och Kaj Tomas), c. Lena Anita Kristina, gift med Erik Gösta Åström, barn: Margareta Kristina, och slutligen Fingals fjärde barn d. Birgitta Emeli Margareta. Matildas yngsta barn är Greta Gidlöf, bosatt i Lugnvik, Örnsköldsvik.

Femte grenen på Johan Erik Elfving's stamträd utgör Levi Elfving, född 1871, död 1939. Gift med Olivia Sjöberg. Bosatta i Lidbäck samt i Furbo, Heby. Deras 10 barn:

1. Kerstin, gift med Olof Verner Karlsson, Sala, med barnen
  - a. Bertil gift med Greta Linnea Nilsson
  - b. Birger " " Svea Margareta Larsson
  - c. Sigrid " " Karl Axel Jakobsson
  - d. Ingvar
  - e. Ragnvald
  - f. Sylvia gift med Gösta Bertil Jansson
  - g. Elsa
  - h. Karin
2. Fritiof, gift med Ruth Ottilia Roos. Deras barn är Margareta och Birgitta
3. Agnes, gift med H.F. Jendle. Deras barn: Tord och Gudrun
4. Runo, gift med Astrid D. Skoglund. Barn: Lennart, Gunnar, Sören
5. Viola, gift med E.T.P. Svensson. ~~Barn~~ barnen Leif, Marianne
6. Sigrid, gift med Erland Johansson, barnen Maud, Rolf, Örjan och Lars Olof
7. Henny, gift med S.A. Nelin. Barnet Göran.
8. Valborg, gift med J.E. Bogaeus, barnen Harriet och Evelyn
9. Rubin, gift med Karin Aina Johansson. Barn: Irene, Yngve
10. Osvald Elfving.

Per Anton Elfving föddes 1873 och dog 1915.

Nästa gren är Karl Alfred Elfving, gift med Betty Olivia Edlund. Bosatta i Grundsunda. Deras 6 barn är

1. Berthold, gift med Sigrid Maria Lindfors. Deras barn:
  - a. Elsie gift Källberg
  - b. Bina gift Söderqvist, barnet Eina Monica Marianne
  - c. Ebba gift Selander, barnet Ebba Birgit Kerstin
  - d. Sixten, e. Sigvard, f. Evy
2. Johan Volrad Reinhold, född 1900, död 1901
3. Dolly Elfving, född 1901, död 1922
4. Dagmar gift med Otto Bylund
5. Berta gift med J.A. Ölund. Deras barn är a. Sture Kjell Albert (gift med Barbro Ölund, barnet Ulla Margareta), b. Gunn Gördis Berta (gift med H. E. Härdin)
6. Betty, född 1907, död 1931.

Sista Johan Erik Elfving's släktgren är dottern Emelia Lovisa, född 1878, död 1955. Gift med Olof Anton, bosatta i



Norrgidsjö, Gideå. Fyra barn, nämligen

1. Ingrid, bosatt i Gideå
2. Elsa gift med G. Hägglöf, Sundåsen, Själevad. Sonen Steffan
3. Harald, i Gideå
4. Margit, gift med Gustaf Gidlöv. Bosatta i Gideå. Dottern Agneta.

Därmed har vi gått igenom flertalet namn på släkttavlan. Den är långt ifrån komplett. Det har naturligt nog tillkommit nya ättlingar, sedan tavlan gjordes upp. Adresserna är ofullständiga och vi är tacksamma för rättelser och tillägg. Tio generationer finns dock med från Isac Jonsson.

Det är av stort intresse att få följa människors - och då främst våra släktingars - öden generation från generation. Som jag antydde inledningsvis är det genom kyrkböcker men även husförhörsböcker och köpehandlingar man kunnat skapa en bild av de verkliga förhållandena. Namnet Elfving stammade antagligen från Älvsöden i Arnäs. Per Persson-Elfving, som enligt kyrkoboken står skriven som Elfving år 1840 och troligtvis kallade sig Elfving tidigare, var född i Älvsöden. Denna by i Arnäs, se kartan, mitt emot Bölen, är värd ett besök. Där finns bl.a. den Elfvingeska släktgården."



Under arbetet med utredningen om den Elfwings släkt, som närmast härstammar från Lidbäck i Gideå, framkom även tanken på ett möte med denna släkt. Av olika skäl kom dock frågan att på allvar diskuteras i februari 1956, då ett flertal av Wiktor Elfwings barn var samlade i Hörnnett, Alfredshem, i samband med Tilda Elfwings 85-årsdag. Man önskade förlägga släktmötet till Lidbäck för att på ort och ställe få uppleva den plats, där Johan Erik Elfving och hans anhöriga hade verkat. Trots att man visste, att det skulle bereda arrangörerna stora svårigheter att förlägga släktmötet till Lidbäck - och fram för allt att låta mötet pågå i två dagar med åtföljande inkvarterings- och förplägnadsbekymmer - beslöts att ta initiativ till ett släktmöte där. En skrivelse av följande lydelse gick ut till släktingarna:

Ärade Släkting.

Från ett flertal av de personer, vilka tillhör den Elfwings släkt som närmast härrör från Lidbäck, Hundsjö i Gideå, har önskemål uttalats om ett släktmöte. Denna fråga diskuterades närmare i Hörnnett och Gideå för en tid sedan av Alma Johansson, Umeå, Emelio Gidlöf, Ö-vik, syskonen Ester, John, Henning, Gustaf och Yngve Elfving samt Elsa Elfving och Karl Jonsson, varvid man fann starka skäl tala för ett förverkligande av önskemålet. Beslut fattades även att anordna ett släktmöte. Lidbäck ansågs som lämplig plats för det samma av bl.a. den anledningen att de släktingar, som har intresse av en dylik sammankomst, många gånger säkert frågat sig, huruvida det Lidbäck, som man upplevt tidigare - kanske i sin ungdom - är sig likt. Vissa av oss har aldrig haft möjlighet att uppsöka Lidbäck. Vi får nu ett tillfälle till ett besök på denna plats, som vad bebyggelse och jordbruk beträffar praktiskt taget utplånats, men som på ett mäktigt sätt förbinder nutid samman med den tid, då Johan Erik Elfving och hans hustru Greta Magdalona, född Dahlberg, arbetade för sitt uppehälle, den plats där deras barn Maria, Wiktor, Klara, Matilda o.s.v. växte upp och fostrades.



Tidpunkten för släktmötet har av olika skäl satts till lördagen den 21 och söndagen den 22 juli i år. Är vädret vackert den helgen, bör det vara möjligt att övernatta i exempelvis bil eller i sov-säck antingen i tält eller i de byggnader som finns kvar. Den tidpunkten bör också garantera en grönskande fågning, som kommer att locka till utfärder - kanske en bäck, en sten o.dyl. man vill stanna inför - och vidare har många möjlighet att ta semester vid den tiden. Den som ej anser sig kunna övernatta på det nämnda sättet bör meddela detta för att kunna beredas sovplats i något samhälle i närheten. Lidbäcksvägen är farbar med bil.

Honning Elfving, Gideåbruk, Gideå, tel. 9 Gideå, blir ledare av förberedelserna för släktmötet. Frivilliga krafter ombödes anmäla sig hos honom. Undertecknad kommer i början av juli månad att resa upp till Norrland och hjälpa till med förberedelserna.

Vad vi nu önskar är ett meddelande om deltagande till Honning Elfving före den 10 juli. Ett sådant meddelande vill vi betrakta som bindande. Angiv då även speciella önskemål liksom även huruvida resan kommer att ske med bil eller med buss eller tåg och i så fall med vilken lägenhet. I god tid före den 21 juli kommer i skrivelse erforderliga upplysningar att lämnas betr. de praktiska detaljerna vad gäller frågan om mat, inkvartering, utrustning, omhändertagande, program o.s.v.

Denna inbjudan utgår till barn och barnbarn (jämte makar) till ovanstående Johan Erik Elfving i Lidbäck, och Ni ombödes vidarebefordra densamma till de av Edra barn och övriga anhöriga som Ni tror har intresse av släktmötet.

Alltså väl mött den 21 och 22 juli, planlägg semestern med hänsyn till släktmötet och meddela i god tid och senast den 9 juli om - som vi hoppas - Ert deltagande.

Karlstad den 15 mars 1956.



Adress: Ulvsbygatan 27 A<sup>I</sup>, Karlstad.

Telefon Karlstad 50180 eller 53530.



Tiden gick. I början av juli visste vi icke om släktmötet skulle få nämnvärd anslutning. Men så med ens - omkring den 10 juli - kom en rad anmälningar, åtföljda av de mest vänliga bevis på uppskattning av initiativet. För nedskrivaren <sup>av/</sup> dessa rader rörande släktmötet betydde nog följande uttryck för släktingarnas värdesättning att få träffas i Lidbäck kanske mest för att man skulle göra allt som stod i ens makt för att göra mötet så tilltalande som möjligt. Den tanken erfor säkert också de övriga, som sedermera kom att lägga ner ett högst gediget arbete för mötets tillkomst. Så här lød det i breven: "...längtar att än en gång få återse sin hembygd och träffa kära släktingar....emotser sammankomsten med stor glädje och tackar Er för att mångens önskan har kunnat förverkligas....det skall bli ett nöje att få komma åter till de gamla kära trakterna....det var verkligen beundransvärt och storslaget att ordna en sådan sak....det var vackert tänkt och handlat och gläder mig och min familj mycket. Att få återse sin födelsebygd och träffa släktingar har många gånger lekt mig i hågen fast det aldrig blivit av....."

Henning Elfving var ledare för organisationsarbetet, i vilket även deltog Ester Jonsson, Ingeborg, Henny och Ellen Elfving, John och Yngve Elfving samt Karl Jonsson. Iordningställandet av bostadshuset i Lidbäck tog avsevärd tid i anspråk, sålunda fick vissa murningsarbeten utföras



-4

ty här skulle lagas mat och helst rikligt med mat. Förberedelsearbetena gick dock programenligt. Fredagen den 20 juli skulle dessa arbeten vara klara, vilket emellertid ej blev så lätt att förverkliga, eftersom ett skyfallsliknande regn under praktiskt taget hela dagen satte in och gjorde vägen mellan Rullnäs och Lidbäck svårframkomlig. Ett energiskt arbete under Hennings ledning gav dock till resultat att deltagarna kunde ta sig fram lördagen den 21 juli.

Till Lidbäck kom första släktmötesdagen följande deltagare, nämligen

Matilda Karolina Gidlöf, Lugnvik, Örnsköldsvik (Johan Erik och Greta Magdalena Elfwings enda ännu levande barn), vidare hennes barn Emeli Gidlöf, Fingal Gidlöf och Greta Gidlöf från Örnsköldsvik,

Fingal Gidlöfs hustru Margit Tyra Linnea liksom deras barn

- a) Åke Gidlöf och hans hustru Else Marie jämte barnen Ole Torbjörn och Nine Merete (döptes i Gideå kyrka andra släktmötesdagen den 22 juli 1956)
- b) Kerstin Linnea och hennes man Orvar Nilsson och deras barn Hans Krister, Tomas och Peter
- c) Lena och hennes man Gösta Åström och deras dotter Kristina
- d) Birgitta,  
Hasse och Margit Andersson och deras dotter Mari,  
Ulla och Bo Byström och deras son Björn (döptes i Gideå kyrka andra släktmötesdagen den 22 juli 1956)

(Hasse och Ulla är barn till Linnea Andersson, dotter



till Matilda Karolina Gidlöf dock ej närvarande vid mötet), vidare Alma Johansson, Umeå, Nanny Jonsson, och Konrad Johansson, Tavelsjö (samtliga Klara Jonssons barn), vidare Alma Johanssons fosterson Rolf Rosing, Nanny Jonssons make Nils August samt Konrad Johanssons maka Ester Johanna, därjämte Levi Elfving's maka Olivia Elfving, Furbo, Heby, jämte följande barn:

- a) Kerstin och hennes make Olof Verner Karlsson, Sala sockens prästgård, Sala,
- b) Fritjof Elfving och hans maka Ruth och deras dotter Birgitta, Åhl, Heby, Västerlöfsta socken,
- c) Agnes och Henrik Jendle, Norra Kivsta, Sala,
- d) Viola och Erik Svensson och deras barn Leif och Marianne, Fröslunda, Altuna,
- e) Sigrid och Erland Johansson och deras barn Maud Maria, Rolf Erland, Sten Örjan Johan, Lars Olov, Karleby, Fjärdhundra,
- f) Henny Nelin, Krylbo,
- g) Valborg och John Bogaeus och deras barn Harriet och Evelyn, Uppsala,
- h) Rubin Elfving och hans maka Karin Anna samt deras barn Irene och Yngve, Heby,
- i) Oswald Elfving, Heby.

I släktmötet deltog vidare samtliga barn till Emelia Lovisa Elfving gift med Olof Anton Alenius, nämligen



- 6
- a) Ingrid Alenius, Gideå,
  - b) Elsa med maken Gunnar Hägglöf, Själevad, samt sonen Kurt Arne Steffan,
  - c) Harald Alenius, Gideå,
  - d) Margit med maken Gustaf Gidlöf och dottern Agneta, Gideå,  
vidare följande barn till Wiktor Elfving och hans maka  
Matilda, nämligen
    - a) John Elfving och hans maka Henny samt sonen Erik, Föllinge,
    - b) Henning Elfving och hans maka Ingeborg samt barnen Bengt-Erik, Nils Gunnar och Elisabet,
    - c) Hulda och Anders Lindgren, Vindeln, med dottern Margareta,
    - d) Gustaf Elfving och hans maka Elsa, Alfredshem,
    - e) Karl Elfving och hans maka Frida, Åsele, med dottern Barbro,
    - f) Ester och Karl Jonsson med barnen Rune och Bertil, Alfredshem,
    - g) Yngwe Elfving och hans maka Ellen samt barnen Lennart,  
Ingemar och Wiktor.



Här nedan följer namnteckningar - där detta varit möjligt - av deltagarna i släktmötet:

Harolina Matilda Gidlöf +  $\frac{17}{11}$  1959

Emelie Gidlöf Birgitta Gidlöf

Fingal Gidlöf Margis Gidlöf

Astrid Gidlöf Elin Gidlöf

Juni 1987

Lyda Gidlöf Torbjörn Gidlöf

Karin Gidlöf

Yvonne Andersson Margit Andersson

Karin Andersson

Quas Nilsson

Teculan Nilsson

Peter Nilsson



~~Kosta Astrom~~

Lenn Astrom

Christina Astrom.

Vilja Nyström

Olo Nyström

Ljinn Nyström

Esder Jonsson

Karl Jonsson

Rune Jonsson

Bertil Jonsson.

Gustaf Elfving

Elsa Elfving

Hemming Elfving

Torgebr Elfving

Bengt Elfving

Nils Elfving

Elisabeth Elfving

Johanne Elfving.

Henny Elfving

Erik Elfving



Houdda Lindgren

Anders Lindgren

Margaretha Lindgren  
+ 26/10 1984.

Karl Ekström

Frider Ekström

Barbro Ekström

Mina Johansson  
+ 1965

Rolf Rosing

Sirkka Lampela

Allan Nilsson

Vera Nilsson

Sigvard Johansson

Ruth Johansson

Sigurd Nilsson

Eivor Nilsson

Stanny Jonsson.

Nils Jonsson

Sune Nilsson

Kouard Johansson

Kanun Johansson



Olivia Elfwing

Oswald Elfwing

Liquid Johansson

Erlend Johansson

Kand Johansson

Rolf Johansson

Örjan Johansson

Lars Olof Johansson

Viola Svensson

Erik Svensson

~~Lif Svensson~~

Kerstin Karlsson

Werner Karlsson

Aynes Jendle

Kersti Jendle

Fritjof Elfwing

Ruth Elfwing

Birgitta Elfwing

Valborg Bogæus

John Bogæus

Harriet Bogæus

Evelyn Bogæus

Benny Melie



Rubin Elfving

Karin Elfving

Sune Elfving

Yngve Elfving

Kalborg Bogæus

John Bogæus

Evelyna Bogæus

Karriest Bogæus

Nenny Nelin

12/1 1976

Ingrid Alenius

Elsa Högglöf +  $\frac{30}{9}$  1963.

Gunnar Högglöf + 1964

Siffan Lindström

15/12 1984

Eloy Lidfors

Hilma Alenius

27/6 1987

Margit Gidlöf

Eros Ericsson

Agneta Gidlöf

Ellen Elfving

Yngve Elfving

Lennart Elfving

Ingermar Elfving

Wiktor Elfving



4  
Under andra släktmötesdagen tillkom följande släktingar,  
nämligen

Olina Johanssons son Sigfrid Johansson (Linn)  
Linn make Rubb  
samt fosterdottern Lirika Lampola

Wenny Jönssons hustru Hellan Nilsson, Linn  
make Vera

Liquid Nilsson Linn  
make Eivor samt

Linn Nilsson



Äldsta deltagaren i släktmötet var Matilda Karolina Gidlöf, född den 10 juni 1869. 87-åringens närvaro gav särskild feststämning åt släktmötet och det var ej att undra på, eftersom hon var och är dotter till Johan Erik Elfving, hade/  
vars minne man särskild anledning att stanna inför. Hon utsågs med högaktning till släktmötets hedersgäst. Mötets yngsta deltagare - Nine Merete Gidlöf - var förresten hennes barnbarnsbarn !

Stor glädje beredde det oss alla att även Olivia Elfving, Furbo, Heby, kommit tillstädes. Hon hade åkt den långa vägen för att än en gång få uppleva det Lidbäck, som en gång bebotts av henne och hennes make Levi Elfving och anhöriga. När man skriver ner dessa minnen från släktmötet står det klart, att mötet helt naturligt ej kunde präglas av enbart uppsluppen glädje. En känsla av vemod och en påtaglig förnimmelse av förgänglighet infann sig även.....

Här nedan följer programmet för släktmötet och då först en karta över Lidbäck med omnejd:



↓  
mot Giden kyrka



P R O G R A M

för

Elfwingska släktmötet den 21 och 22 juli  
1956 i Lidbäck, Gideå.

Lördagen den 21 juli

Kl.

12 - 13 Samling

13 Kaffeservering. Hälsningsanförande

14.30 Föredrag (kort) om den Elfwingska släkten  
Uppläsning m.m.

17 Middag

20 Aftonbön. Flaggan nedhalas.

21 Servering av korv och smörgåsar.

(Programmet utfylles med skämttävlingar, allsång m.m.)

Söndagen den 22 juli

Kl.

8 Morgonkaffe

9.20 Frukost

10.20 Avfärd (helst gemensam) till Gideå kyrka

11 Högmässa. Barndop.

Efter högmässans slut kyrkkaffe i Hembygdsgården, där  
släktmötet avslutas.





Av programmet framgår att man hade god tid över för privata resonnemang, för promenader o.s.v.

Mötesdeltagarna mötte upp punktligt på ett och annat undantag när och man kunde börja släktmötet vid utsatt tid. Hälsningsanförandet hade anförtrotts Yngve Elfving, som yttrande ungefär följande:

"Det har fallit på min lott att hälsa välkommen till detta släktmöte, och det är för mig ett lika angenämt som storslaget uppdrag. Det blir ingen vanlig välkomsthälsning. Här får ingen känna sig mera hemma eller mera främling än den andra. Släktgemenskapen medför att var och en här på Lidbäck hälsar den andre och låt mig endast förmedla den hälsningen. Vad jag nu sagt vill ej motsäga att vissa av oss har särskilda minnen förknippade med denna plats men å andra sidan är det många här som hört talas om Lidbäck men aldrig varit i tillfälle till ett besök. Det är första upplevelsen av Lidbäck. Vi som samlats här vet vem Johan Erik Elfving var, han som bodde här, vi är släkt med honom och valet av detta mötes samlingsplats var därför rätt enkelt eller rättare naturligt, logiskt sett tämligen självklart.

Många tankar har passerat vid förberedelserna av detta möte. Det är härvid särskilt två jag vill stanna inför vid detta tillfälle. Jag kan ej förneka att jag gripits av en känsla av vemod under de dagar vi varit här, John, Henning, Kalle Jons-son och jag, och rensat upp. För relativt sett rätt kort tid sedan verkade, som jag antytt, Johan Erik Elfving här med sina anhöriga. Lidbäck utgjorde förankringen för dem i tillvaron. Skogen röjdes undan, tegar odlades upp, man sådde, skördade, fick kanske nytt utsäde o.s.v. Nu är denna plats föremål för samma rationaliseringsprocess som på så många andra håll. Nu behövs ej den feta askan för sådden. Rent sakligt måste man säga att det är rätt vad som sker. Man kan ej hindra en riktig utveckling. Ekonomiska lagar spelar in. Bärkraft, anspråk på komfort, levnadsstandard kommer in i bilden och Lidbäck kommer att bli ett stycke skogsmark. Men rent personligt - utan ekonomiskt tänkande - stäms man av vemod. Vi har fått ett bevis på förgänglighet. Men minnena lever kvar, kanske även för mig sådana som uppkonstruerats under arbetet med släkttavlan m.m. Och för all del. Det finns en hel att studera och komplettera kunskaperna med i släktarkiv och även här på platsen. Låt minnena aldrig utplånas. Den andra tanken jag ville deklarerar är detta att vi dock har en källa till glädje i den släktgemenskap, som tar sig uttryck i så livligt deltagande i detta möte. Släktgrenen är ej så stor och det gör att vi får



större möjlighet att lära känna varandra. En överblick över helheten är lättare att få och i denna helhet utgör vi en del, en länk alltså i vår släktkedja. Utan tanke på vilket samfund, vilken förening vi tillhör, kan vi samlas vid Elfingska släkttavlan, ett samlande dokument nu i Lidbäck.

Vi stannar inför Johan Erik Elfving's minne just nu. Flottningsförmannen som efter en nog så ansträngande fotvandring skötte sitt arbete vid bl.a. Sundbron. Det kan f.ö. vara nyttigt att tänka på den prestationen vid uppfarten till Lidbäck i dag. Övernattningsproblemet blir måhända lättare då vi tänker på Lidbäck, som det var, då våra anförändrar verkade här.

Jag nämnde att vi ville stanna inför minnena av Johan Erik Elfving och Lidbäck. Det vore ytterst värdefullt om någon av Er ville berätta om Era upplevelser här. Det skulle berika vår uppfattning om Lidbäck.

Om man tar en skogs promenad mot exempelvis berget i sydost, får man en känsla av att det nog är överflödigt att börja bättra på storslagenheten i naturen - utsikten bör Ni ej gå miste om. Vi har dock gjort vissa anordningar, bl.a. matfrågan har ordnats så, att Ni kan stanna kvar så länge som möjligt. Soluppgången klockan 3 i morgonbittida bör ej försummas. Ett visst program har vi sålunda sökt göra i ordning. Ett kort föredrag om släkten i anslutning till släkttavlan, ett hembygdsinslag, ett högtidstal (korum) vid halandet av svenska flaggan - vår kära symbol för vårt fria Sverige har vi gett hedersplats i Lidbäcksvägens förlängning - ingår i dagordningen. Om tältningmöjligheter, förläggning, liksom om övriga frågor inom mötets ram, kan vi talas vid under hand.

Det blir tillfälle att under det kommande föredraget närmare beröra de enskilda släktingarna - åtminstone de mera prominenta deltagarna här - och därför nöjer jag mig nu med att till sist hälsa alla varmt välkommen till Lidbäck."

.....

Många av deltagarna i släktmötet hade aldrig sett varandra tidigare. Detta hindrar emellertid ej att man mycket snart lärde känna varandra. En viss betydelse härvidlag hade de visitkort som tilldelades var och en och som bars synligt.



Efter middagen, som aväts under god stämning trots ett dåligt väder, följde en programavdelning av mera ovanligt slag. Varje deltagare erhöll nämligen en träsked som ett mera påtagligt minne från släktmötet. Varje deltagares namn hade inskrivits på respektive sked. Vidare förekom sång av en damkör, allsång samt ett anförande av Harald Alenius. Detta är återgivet i det referat från mötet, som av redaktör Arnström, Alfredshem, införts i Örnsköldsviks-*Allehanda* (se mera härom längre fram).

Den i programmet upptagna aftonbönen förrättades av Konrad Johansson, som yttrade i huvudsak följande:

"Det är med blandade känslor man befinner sig på den plats där våra fäder föddes. Här framlevde de sina lyckliga och bekymmersfria barnår utan att ana vad framtiden kunde bära i sitt sköte, här drömde man sina ungdomsdrömmar, drömde om en framtid så ljus och lång, en dröm som måhända snart skulle visa sig vara en illusion, kanske felslagna förhoppningar och missräkningar. Och även om man lyckades bra i livet så var dock tiden så kort, det mål som man i ungdomsåren satte på framtiden hann man aldrig ifatt, dagarna ilade så fort, år lades till år och snart, förrän man anade, var man framme vid målet för den viktiga resan 'Evigheten'. Och då vad betydde det väl nu om den stig man haft att vandra i tiden varit jämn eller något brant och besvärlig, nu var det endast ett som var viktigt, endast en sak som hade betydelse, var skulle man tillbringa den ändlösa evigheten, vad var det hopp man vilat på i tiden, var man bekant med domaren, Han som hela levnadsdagen stått med utsträckta händer och kallat syndaren till sig. Hade man i nådatiden fått syn på honom som är vägen, sanningen och livet? Han som banat vägen till nya Jerusalems stad. Då hade man lyckligt nått målet om vilket en sångare så trosviss sjunger: 'Där tiden sina skarpa tänder mister och städs en härlig, evig ungdom rå' Där intet hjärta intet öga brister och ingen död de sälla mera når. Där hemma i livets land, där fridens palmer susa och friska som i tidens morgon står. Lyckliga de fäder och lyckliga vi om vi en gång efter slutad vandring här nere når den hamnen. Vi leva ju i en tid av ovisshet om vad som skall övergå världen, en viss bävan över vad framtiden har med sig av sorg och nöd, vad



trygghet då att vara innebyggare i ett rike, vars grundvalar aldrig bäva, vilken trygghet att vara viss om att varken liv eller död skall kunna skilja oss från den kärlek, som är i Kristus Jesus.

Vi har samlats många släktingar här och det är väl tämligen säkert att vi aldrig träffas en gång till här i livet allesamman. Giv då Gud att vi finge mötas hemma en dag och där möta våra fäder, vilka vi har anledning hoppas gått hem i tron, måhända bidande att få se sina barn hos sig hemma i Livets land. Det är min önskan att så måtte ske. Då har också vi nått livets mening och mål. Herren förhjulpe oss därtill för sitt namns skull."

Så följde bibelläsning (Johannes Uppenbarelse kap.22) samt bön: "Herre vi ville tacka Dig för all den godhet och nåd Du bevisat oss och våra fäder, tack att vi fått vara samlade här på denna plats och erinra oss att Du ännu är densamme som Du fordom var, då Du ledde våra fäder genom prövningar och nöd av alla slag. Tack att Du har varit och är vår tillflykt ifrån släkte till släkte, hjälp oss Du och förbarma Dig över oss att vi om möjligt alla en gång får mötas hemma hos Herren och där med våra fäder får sjunga Dig ett evigt lov för den frälsning som Du här i tiden erbjöd oss alla, förhjulpe oss därtill för Ditt namns skulle, amen." Härpå lästes bönen Fader vår samt Välsignelsen, varefter gemensamt sjöngs psalmen 600 verserna 5 - 8.

.....

Ett 40-tal släktingar övernattade i Lidbäck. Med sömnen blev det kanske dåligt för vissa, särskilt för de som klockan 3 på söndagmorgon tittade på soluppgången från berget i sydost (se kartan). Hur som helst, alla var vid bästa humör på söndagmorgon liksom senare. Rakningsproceduren ute i det fria på söndagmorgon gav goda fotoobjekt. Man åt och startade i god tid för kyrkobesöket. Efter diverse vägarbeten kom vi fram i tid till högmässan. Där predikade kyrkoherde Nysäter, Ingeborg Elfving sjöng solo liksom Yngve Elfving och även en barnkör bidrog med sång från läktaren. Organist var Kjell Wikström, Svedje. De tidigare omnämnda barndopen förrättades efter predikan. Så kom avslutningen i hembygdsgården. Henning Elfving gav här en orientering



beträffande gårdens tillkomst m.m., man drack kyrkkaffe  
samt tittade på alla gamla fina saker som utifrån bygden  
förts till denna gård. Det blev dags att skiljas åt. Repre-  
sentanter för de olika Elfwings-grenarna tackade och väl-  
gångsönskade. Man tog farväl men det var svårt att skiljas.  
Upplösningen gick trögt och undra på det.....

Man vittnade om ett givande släktmöte.





Vilken utsikt !!! Vilket sinne för  
natursceneri hade man inte vid val  
boplats.





Från bebyggelsen .....



Kvarvarande boningshuset kom till användning för matlagning, inkvartering m.m.





Varje deltagare i släktmötet fick en  
träsked som minne





Förtäring ute i det fria i gemytlig  
samvaro





Rakning i det fria på Lidbäck  
söndagsmorgonen den 22 juli





Det fanns även mycket unga deltagare i  
släktmötet. De döptes andra mötesdagen





Släktgrenar



Matildas



Viktors





Klaras



Levis





Emelis



Elfwingska släktgården i Älvsöden



Pressen ägnade intresse åt släktmötet.

Örnköldsviks Allehanda den 23 juli 1956.



Deltagarna i släkträffen har anlänt till Lidbäck och flaggan går i topp på den flaggstång, som festarrangörerna just hunnit med att resa på den gård, som tidigare ägts av Levi Elfving. Familjen Elfving är numera bosatt i Heby i Sala. — Välkommen står det på entrén till festplatsen vid den äldsta boplatsen i Lidbäck, där Johan Erik Elfving begynte nyodlingen år 1880.

## 80-tal på släkträff på fädernegård i Gideå

Namnet Elfving var namnet hela dagen, eller rättare sagt dagarna två under helgen, då en stor släkträff ägde rum i Lidbäck, Gideå. Johan Erik Elfving var stamfadern till alla de åttio sentida ättlingar, som från när och fjärran sökt sig fram till det idylliska men avsidet belägna torpet i Lidbäck. Släkträffen var unik såtillvida att man sökt sig till fädernegården för att på ort och ställe knyta kontakter och frammana minnen av tid som gått från den plats där många av den Elfvingiska släktens vagna stått.

Den smala och vattenskadade vägen till Lidbäck har väl inte i mannaminne varit så livligt trafikerad som under lördagen, då alla de långväga gästerna kom i sina bilar och slog upp sina tält-pålar vid det idylliska Lidbäck. Den stora bilanhopningen var synlig på långt håll och flaggan hade gått i topp på en av de gårdar som ännu står kvar som minne av en svunnen epok. Denna svun-

na epok har varit föremål för Yngve Elfving's energiska forskarintresse. Hr Elfving som är sekreterare i Värmlands läns hushållningssällskap har från hemorten i Karlstad forskat i gamla urkunder och lagt upp ett släktregister som från mitten av 1600-talet omfattar tio generationer. När OA kom till Lidbäck hade hr Elfving just avslutat sin väl-



(Forts. från 1:a sid.)

komsthälsning, där han bl. a. gav en historisk återblick, och särskilt ägnade den Elfwingska släktrörelsen sin uppmärksamhet.

### På Lidbäck levde och verkade

torparen Erik Johan Elfving som föddes år 1837 och var bördig från Eldsmark. Efter giftermål år 1860 med Greta Magdalena Dahlberg från samma by flyttade de unga makarna som nybyggare till Lidbäck, där de utförde en lång livsgärning. Erik Johan Elfving avled år 1918 och torpet kom sedermera i annans ägo.

Släkträffens äldsta deltagare 87-åriga fru Lina Gidlöf från Örnsköldsvik, som är dotter till Johan Elfving, hade mycket att förtälja om sin barndom och uppväxt i Lidbäck. Lina Elfving som hon hette som flicka, hade 8 sykon och fick aktivt taga del av det strävsamma liv som präglade nybyggartorpet i Lidbäck. Den allra första grunden till stugan lades efter det att fadern röjt undan skogen och odlingen utökades sakta men säkert, och så småningom hade vi i min ungdom 4 kor, smådjur och häst, berättar fru Gidlöf. Fadern Johan var ofta ute i förvärsarbete och var bl. a. flottarbas i Gideåälven. Eftersom han inte kunde skriva, fick han hjälp av sonen Viktor, som gått i skolan. Vid 24 års ålder ingick Lina Elfving äktenskap med Per Anton Gidlöf, som var bosatt i Lungvik, Örnsköldsvik.

Vi känner alla vår stamfader Erik Johan Elfving och valet av denna samlingsplats är därför rätt naturlig, sade sekr. Yngve Elfving. Ett flertal av de församlade har särskilda barndomsminnen förknippade med denna plats. — Många tankar har passerat under den tid vi varit här i Lidbäck och förberett detta evenemang, och det har för oss som har varit engagerade varit ett stort och angenämt uppdrag att organisera släkträffen. Förutom hr Yngve Elfving tillhörde John och Henning Elfving samt Karl Jonsson i Alfredshem den kommitté, som förberett den lyckade släkträffen. Välkomsthälsningen hölls på den boplatz där framlidne Johan Elfving bott, varav endast murverket är kvar där fastigheten var belägen. Sommarladugården och en annan ekonomi-

byggnad står ännu kvar som ett minne från nybyggartiden.

Hr Yngve Elfving berörde också Lidbäcks förfall och återgång till skogsmark och han sade bl. a.: — För rätt kort tid sedan levde och verkade våra förfäder här. Man röjde skog, byggde visthus och plöjde de mödosamt uparbetade tegarna. Mödans lön blev grödan och bärningen var knapp.

— Nu behöver man ej längre den feta askan för sädden. Rent personligen, fränsett ekonomiskt tänkande, stäms man på vemod inför den anblick av förgängelse, som vår fädernegård ger intryck av. Minna lever kvar och låt dem aldrig utplånas. Vi har dock en källa till glädje i denna släktgemenskap, som tagit sig uttryck i det livliga deltagandet i detta släktemöte.



Fru Lina Gidlöf från Örnsköldsvik var dotter till Johan Erik Elfving. Hon är uppväxt i Lidbäck. Med sina 87 år var fru Gidlöf släkträffens äldsta deltagare.



Else Marie och Ake Gidlöf syns på bilden tillsammans med sin lilla dotter Nina Merete som, på söndagen, döptes i Gideå kyrka.

lägga åker till skog. Ekonomiska lagar spelar in, bärkraft, anspråk på komfort etc. Man kan inte hindra en riktig utveckling och Lidbäck kommer inom något årtionde att åter bli ett stycke skogsmark.

— Rent personligen, fränsett ekonomiskt tänkande, stäms man på vemod inför den anblick av förgängelse, som vår fädernegård ger intryck av. Minna lever kvar och låt dem aldrig utplånas. Vi har dock en källa till glädje i denna släktgemenskap, som tagit sig uttryck i det livliga deltagandet i detta släktemöte.

Hr Harald Alenius, Gideå, medverkade i programmet och gav en återblick på dels gårdens o. socknens historia. Han frammanade bilden av en avliden morbror, vars ande i hög grad svävade över Lidbäck. Varmt kristen hade morbrodern en bönesten intill gården och en väl upptrampad stig vittnade om täta besök vid bönestenen.

I lördagsprogrammet ingick förutom en riklig lekamlig förplägnad sång av en improviserad kvinnlig hembygdskör och andakt som förrättades av jordbrukaren Konrad Jonsson från Tavelsjö.

Nästan samtliga övernattade i Lidbäck och inkvarteringen var dels i tält och dels i en av de övergivna gårdarna, som har ägts av Levi Elfving, son till Johan Erik.





Stockholmsparet Ulla och Bo Byström frambar sin son till dopet i kyrkan. Den sex månader gamla sonen får namnet Björn.

På söndagen fortsattes den trivsamma samvaron med besök i kyrkan och hembygdsgården. Vid högmässan i kyrkan medverkade hr Yngve Elfving, som sjöng "Lovoffer" av Josefsson. "I himlar" av Beethoven framfördes av fru Ingeborg Elfving, och två av de allra senaste tillskotten på den Elfvingiska släktgrenen döptes i Gideå kyrka. De frambars av föräldrarna Ake och Else Marie Gidlöf, Skönsberg, och Bo och Ulla Byström, Stockholm. En barnkör ur den Elfvingiska släkten sjöng tryggare kan ingen vara innan programmet i kyrkan avslutades.

Släkträffen avslutades med lunch på hembygdsgården och dessförinnan hade varje deltagare fått med sig en träsked. Ett anslående minne från de oförglömliga dagar han fått uppleva i Lidbäck, ett minne som inte minst för signaturen framstår i ljusa stur på grund av den fina nyanterade stämning som växlade mellan vemodigt allvar och stillsam glädje, över att få vara med om en generationsinventering där gammalt och ungt träffades på fädernestället i Lidbäck, som lummigt inbäddad i en dal sover sin törnrosasömn.

— ström.

Även i Stockholms-Tidningen, Nya Norrland, Nord-Sverige och Västerbottens-Kuriren hade reportage från släktmötet införts.



Komplettering till släktboken.

Margit och Geselof Gedof, Lidea<sup>2</sup>  
Barn och barnbarn.

Dottern Agneta Klisebell, f. 1946.  
Gift med Dertil Gunnarsson  
från Borgsjö, Medelåsa.

Barn: John Anders David,  
född den 19 sept. 1968.

Per Olof Jörgen född den 4 april 1972  
David f 1968 Gift med Camilla Sjölander f 1970  
2 barn Caroline f. 1989, Tommy f 1991



Estel & Karl Jonsson

Roddsegatan 9, Alfredshem.

Barn:

Karl Erik Rune f. 12/8 1942.

Gift med Karin Jonsson f. 15/4 1943.  
Bosatta i Tumba.Bettil Ingemar f. 10/8 1948.

Förlovad med Eva Ramén f. 14/2 1949.

Komplettering till släktboken.Forsberg och Hemming Öfving, Villag. 61, 89100 Örnsköldsvik.Barn och barnbarn.

Bengt-Erik f. 1936. Gift med Mildred Johansson f. 1938.

2 barn: Christina f. 1961, Gudrun f. 1964. Bosatta i Ljusdal.

Nils Gunnar f. 1939. Gift med Vivi-Ann Karlén f. 1938

3 barn. Thomas f. 1963, Annica f. 1966, Ulrika f. 1969. Bosatta i <sup>Engelsta,</sup> Vintrosa.

Astrid Elisabeth f. 1942. Gift med Lemnart Norberg f. 1936.

1 barn Lena Maccarta f. 1919 Bosatta i Sundsvall.



Nils o Nanny Jonssons barn o barnbarn:

Gottvard o Elsie Nilsson

Barn: Nils Tommy Gottvardsson född d. 28-12-1953  
Karl Stefan " - " " 15-4-1955  
Ingela Charlotta " - " " 6-9-1958  
Barbro Cecilia " - " " 5-10-1961

Auna o Ake Östlund

Barn: Jan Ake född den 17-11-1955  
Katarina " 19-6-1958

Liquid o Gisva Nilsson

Barn: Gun Gisva Anita född den 23-10-1954  
Nils Ove Lemnart " " 16-1-1956  
Carina Lovelotte " " 3-1-1957  
Liv - Annika Murlena " " 25-12-1959  
Fus - Ove Liquid " " 18-1-1967

Allan o Vera Nilsson

Barn: Vera Monica född den 30-10-1954  
Lars Thomas " " 20-10-1955  
Hans Mikael " " 30-1-1959

Levi o Ebbe Nilsson

Barn: Liobild Beigilbe född den 27-5-1955

Sune o Britt-Inger Nilsson

Barn: Nils Bertil Lennart född den 20-8-62  
Britt Ulrika Elenor " " 11-7-65



# Komplettering till Klara Olvings, gren

## barn Alma:

son till Alma, Sigvard.

son till Sigvard, Staffon, Elisabet

son till Staffon: Christer född 27/12-6

## barn Selma:

gift Bachlund Holmström  
son till Arne: Birgitta barn till Birgitta:

barn Arne:

Eva Kristina 20/7-69

Ingrid Margareta

Leif Gunnar 27/7-54

~~Arne~~ barn Elsa: barn till Elsa: Torsten, Rolf,  
och Anna-Lena.

barn till Torsten: Hilma Elisabet  
Nils Fredrik 2/9-6

barn Astrid

barn till Rolf: Fanny  
Carina Maria Christa  
f. 19/2-66

## barn Konrad:

barn till Konrad: Ragvard, Kurt

barn till Ragvard:

Lars Ove Ragvard f. 4/8-59

Ulla Kristina Arona-Maj 27/3-61

Eva Katarina Marie 17/9-62

Prill Annika Irene 26/6-6

Olof Gerson Olaus 2/5-67

barn till Kurt:

Curt Roger Olaus

## barn Nanny:

kompl. av Nannys släkt på  
Särskild förteckning



Elsa och Gustaf Eefamij  
Repvägen 5 A, Alfredshem

Dam och barnkam:

Ruth Risbells f. 7/9 1935 Gift med  
Evert Johannes Nordin f. 2/10 1935

2 barn:

Evelin Anders f. 13/7 1964

Pet Gustav f. 29/5 1968

Bosatta i Alfredshem

Tranny Jönungs kam o. kamkam  
(Golthud Elise, Bam Nils Tommy född 28/12 1953  
Nilsson) , Karl Stefan " 15/4 1955

Annas Rke Ostlund Bam Jm Rke 12/11 1955  
Sigurd Eivor Nilsson

Bam  
Gun Eivor Anita 23/10 1954

Brats Iwe Lennart 16/1 1956

Marina Eise Eise 3/1 1957

Allan Vera Nilsson

Bam

Vera Monica född. 30/10 1954

Lars Tomas " 20/10 1955

Bern o. Ebba Nilsson

Bam

Lisbett Birgitta 27/5 1955



Sigid och Leland Johansson har bytt  
 släkt-namn till Erlwing, beviljat den 15/12 1964.

1.) Chand Sigid Dania född 12/8 1937, realex. bankföreståndare  
 Vigd den 13/2 1960 i Sanktuna kyrka med ing. Per Alvo Todor  
Johansson född 6/12 1933 i Daushebo, Häresjö, Västerb. län  
 Barn: Per Teodor Johan född 18/7 1960 i Västerås domkyrka förs.  
Olaf Peter Leland " 13/1 1963 - " -

2.) Kerf Leland Levi född 5/9 1939, realex. biträde  
 Vigd den 28/3 1964 i Säma kyrka med Kerstin Ulrika Wistlund  
 född 8/6 1942 Säma, Kopparbergs län.

3.) Sten Aijan Johan född 20/8 1943 realex. gymn. ing.  
 Vigd den 1/6 1968 i Västerås domkyrka med kontorist  
Leif Britt Sigrida Granv född 1/8 1946 i Vjöby Kvarnäs  
 län.

4.) Lars Oluf Leland född 12/1 1947 skogsvärdoförman  
 Vigd den 21/6 1968 i Sala sockens kyrka med  
 gymn. ing. Ruth Inger Stich född 24/3 1948 i  
 St. Görans förs. Stockholm.  
 Barn: Lars Johan född 29/9 1969 i Silfkeups förs.  
 Stora Tuna



Släkttupp gifte efter år 1956

Vår moder Lara Olivia Lydia död den 13 nov. 1960

Kerstin o Verners barnbarn.

Olof Rangvald född 24/7 1924

gift med Ann-Britt Margarata Ringbom

fr. Gullwalla Kila s.m. född den 18/4 1943.

Vigd i Kila kyrka den 23/10 1965

Barn. Per-Johan Patrik född den 18/1 1968

□ barnst född den 23/2 1970 odöpt

Sylvias barn

Ingger Katarina Margarata född 29/10 1958.

Elsas barn

Lars Gunnar född 28/11 1957.

Maria Elisabeth född 11/2 1963

Karin Inga Margarata född 22/9 1939

Vigd I. 30/4 1960 i Sala s.m. kyrka med

Rolf Karl Gösta Geklin född 3/4 1935

Barn: Anna-Lena Katarina Geklin född

6/12 1960, II Vigd med Bengt Gunnar Anger

född 16/11 1930



Barn: Per Olov Daniel Ange född 29/4 1966  
Magnus Bengt Ange född 30/8 1968

Fritiofs barn.

Margareta Anna Olivia född 12/7 1937 i Västerås  
Vigd den 9/4 1960 i Uppsala Domkyrka med  
Rolf Olov Rosendahl fr. Harbo

Barn: Johan Robert Michael Rosendahl född  
den 28/8 1960 i Uppsala.

b. Torbjörn Joakim Jörgen Rosendahl född 2/4 1965  
i Uppsala.

Birgitta Gun Lillmar född den 1/5 1944  
i Uppsala. Vigd den 5/6 1965 med Göthe Alexan-  
der Jacobsson född den 2/6 1939 i Örebro s.n.  
Västertotten.

Barn: Jens Peder Alexander Jacobsson född 4/11 65  
i Uppsala. b. Johan Tomas Pier född 11/8 1967  
i Uppsala.

Agnes barn o barnbarn

Tord Henrik född 27/3 1933. Vigd med Rose  
Johannsen född den 14/3 1931

- Barn a) Sara Cecilia född 21/9 1960
- " b) Johan Henrik " 14/5 1963
- " c) Kristina Henrietta " 10/5 1966

forts.



(3)

Gudrun barn.

- a) Pusson Agnes Gudrun Niklasson född 20/8 1955  
b) Helen Anna Niklasson född 16/1 1959.  
c) Anna Karin Elisabeth Niklasson född 21/8 1962

Runo ingen ändring

Violas barn.

Leif Flåkan vigd med Britt-Mari Lyris  
född 17/10 1945. den 5/8 1961

- barn, a) Marie Louise Elisabet född 16/12 1961  
" b) Monika Cecilia född 6/10 1965  
" c) Pusson Elisabet född 24/8 1963  
" d) Inga-Lill Helen född 16/10 1966

Mariann, gift med P. Stig Ingemar Land-  
stäm född den 5/7 1939.

Vigd den 18/8 1961.

- Barn a) P. Stig Erik Christer född 18/1 1963  
b) Kennet Ingemar född 10/12 1964

Ligrids barn o barnbarn

Maud: Vigd med Per-Olov Skroder Johansson  
den 13 feb. 1960, född den 5/12 1933.

- Barn a) Per Flåkan Johan född den 18/7 1960



(4)

Barn b) Per Johan född den 13/1 1963.

Rolf; (Angörande Sigrids barn o barnbarn  
se bifogad egen lista)

Skenny inga ändring i deras familj.

Valborgs familj

Harriet, gift med Bosse Örstrom  
son Anders född 7/7 1966.

Evelyn, gift med Hansi Joakim Schuman  
17/10 1941

Barn a) ~~Larissa~~ Sabine Schuman född 18/11 1967  
" b) odöpt.

Rubins

Irena gift med Sven Erik Nyman

Barn a) Erik Torbjörn Nyman född 23/1 1964

" b) Helen opana-Karin född 28/12 1965

Erwald gift